

# JONGERENACTIE

MAGAZINE VOOR JONGEREN

THEMA'S LIEFDE, KUISHEID, SEKSUALITEIT & HUWELIJK

Maandelijks informatieblad | 29ste jaargang | nr. 333 | Februari 2020  
Afgiftekantoor 2800 Mechelen mail | Erkenningsnr. P509400

*Echte Liefde Wacht-dag*



Zaterdag 28 maart 2020  
Leemstraat 20, Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Afzender/ V.U.: D. Materne, A. Geudensstraat 19, 2800 Mechelen, België  
015/42 28 14 | [info@provita.be](mailto:info@provita.be) | [www.provita.be](http://www.provita.be) | IBAN BE13 4050 1279 5139



## Editoriaal

Het is weer bijna zover: de volgende **Echte Liefde Wacht-dag!** Jullie moment om weer samen te komen rond enkele boeiende sprekers, met ruimte voor deugddoende ontmoetingen, een lekkere maaltijd, zang, aanbidding en de H. Mis.

In deze Jongerenactie kan je alvast proeven van wat de sprekers graag met jullie delen. Deze keer zijn dat **Mgr. Vanhoutte**, **Lies Vos** en **Selina De Maeyer**. We laten ze hierna graag zelf aan het woord!

Inschrijven kan je op onze website: [www.echteliefdewacht.be](http://www.echteliefdewacht.be)

Wij kijken er alvast naar uit om samen met jullie er een inspirerende en deugddoende bijeenkomst van te maken!

*Jullie elw-team*

# Selina De Maeyer



## Wat Echte Liefde Wacht betekent in mijn leven

Selina is wel gekend in Echte Liefde Wacht, als een trouw deelnemster. We kennen haar als fotografe, afkomstig uit een gelovig nest in het Pajottenland, en is sinds enige tijd naar Brugge verhuisd. Selina leeft bewust ‘celibatair’ in de wereld, waar haar roeping als fotografe ligt.

“In alle bescheidenheid mag ik zeggen dat ik dit talent van God heb gekregen. Het bezorgt me zelfs een soort ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ om mensen te laten deelnemen aan het waarnemen van Zijn schoonheid, om iets van Gods liefde te laten ervaren. Het is dan ook vanuit mijn liefde voor God en met God dat mijn engagement start.



Ik geloof heel sterk dat elk engagement begint met het laten vollopen van Gods Liefde in ons eigen hart, om dan zelf mee te werken aan die verandering die we in de wereld wensen te zien.

In de velden en bossen ging ik als jong meisje vaak alleen op wandel om in stilte te bid-

den, in de natuur of een kapelletje. Het fotograferen, schilderen, tekenen of zingen komt van God en leidt ook naar God, dat ervaar ik nog steeds. Tijdig afzondering en stilte opzoeken helpen me daarbij. Ik hou van de stilte, daar vindt men God. Daar komt men gemakkelijk tot gebed, het zo noodzakelijke gebed! Want zonder gebed functioneer ik niet.

Mijn grootste en diepste verlangen is dat alle mensen God leren kennen. Heel mijn inzet spruit voort uit een verlangen om te getuigen hoe God mij gelukkig maakt. Vandaar ook het ontstaan van mijn kortfilm *Come and See*. Zonder dé Bron drogen we uit. We hebben Jezus broodnodig! Als je Jezus ontmoet, gaat je hart branden. Op zulke momenten wens je dat alle mensen kunnen delen in dat geluk.

Zeker heb ik vele imperfecties, maar gelukkig hebben wij een God die van ons houdt gewoon zoals we zijn. Het aanvaarden van al die imperfecties bevrijdt ons van een anders onvermijdelijk en ondraaglijk schuldgevoel. Mensen mogen van God zijn wie ze zijn, als ze maar beter willen worden. Het besef dat wij allen worden bemind laat die Goddelijke Liefde in mijn diepste binnenste tot een motivatie worden: alles voor God. Zo wens ik dat ook anderen proeven van die Liefde, van de echte liefde die wacht en de echte Liefde met een hoofdletter die ook wacht.”

# Lies Vos



## Evangeliseren kan je leren

Lies is onder sommigen van u misschien bekend als de moeder van 3 tieners, waarvan de 2 jongens lid zijn van de Europascouts en de Sint Michielsbeweging. Verder engageert Lies zich als herder van gebedsgroep Cara Nova, als catechist en als organisator van het evangelisatieproject Zot van God. Op dit moment volgt ze nog een opleiding theologie aan het bisdom.

“Vooral op mijn werk in het UZ op de sociale dienst patiënten, leerde ik de grote geestelijk hongers die vele mensen van binnen meedragen. In mijn hart groeide het verlangen om Gods boodschap meer uit te stralen in deze wereld. Naast mijn engagementen geef ik regelmatig lezingen in de gebedsgroep en daarbuiten rond verschillende christelijke thema's als vreugde, evangelisatie, heilige Geest en onderscheiding. Ook besloot ik met onze gebedsgroep een jaarlijks evangelisatieproject op poten te zetten, Zot van God. Dit gaat telkens 2 à 3 dagen in de zomervakantie door in samenwerking met verschillende katholieke groeperingen.”

Vanuit haar ervaring en gestoeld op een cursus die ze volgde bij de 'school voor evangelisatie' van Go and Tell, komt Lies iets vertellen over 'evangeliseren.' Iedereen die de Bijbel leest kent wel de oproep van Jezus om de blijde boodschap te gaan verkondigen en te getuigen van zijn of haar geloof. Sommigen schieten bij die oproep een beetje in een kramp. In een ander schiet een vuur op dat wel eens zou kunnen verbranden. Lies wil ons helpen te zakken in ons hart, te luisteren naar wat Gods liefde ons ingeeft en zo met de juiste toon iets van Gods liefde te verkondigen, in onze houding, in onze daden en in onze woorden.



# Mgr. Vanhoutte



## Geroepen om teken te worden van Gods liefde

Op 18 mei 2018 benoemde paus Franciscus Koen Vanhoutte tot hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. De wijding vond plaats op zondag 2 september in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen. Zelf is Mgr. Vanhoutte afkomstig uit Oostende. Het was in bisdom Brugge dat hij actief was als priester, als professor en president van het Grootseminarie, als vicaris-generaal en bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochies. Hij koos als bisschopsleuze: Veni Sancte Spiritus (Kom Heilige Geest). “De bede om de komst van de Geest geeft goed de nood en de vreugde van de Kerk weer,” zo verklaarde hij.

## **In zijn voordracht zal Mgr. Vanhoutte het hebben over het feit dat wij geroepen zijn om een teken te worden van Gods liefde:**

“In geloof ontdekken we dat iedere mens door God oneindig bemind wordt en in zich een verlangen draagt om te beminnen en om bemind te worden. We zijn allen kinderen van God die Liefde is.

Het is onze roeping teken te worden van Gods liefde in de wereld van vandaag. Sommigen doen dit als celibatair omwille van Gods rijk en willen vooral teken zijn van Gods universele liefde die uitgaat naar iedere mens.

Anderen maken die roeping waar in het huwelijksverbond waarin man en vrouw voor elkaar, hun kinderen en omgeving teken worden van Gods liefde. Gods liefde is onvoorwaardelijk, grenzeloos, trouw, totaal, één in verscheidenheid, ...

De roeping van gehuwden vraagt hun beste krachten maar ook de kracht van de Geest, de liefde Gods die in ons hart is neergelegd.

Het is boeiend de Bijbelse wortels van die wondere roeping samen te verkennen en te beleven in onze hedendaagse tijd.”

## **Programma**



- 09.30u** Koffie en thee, zang
- 10.00u** Verwelkoming
- 10.30u** *Selina De Maeyer: 'Wat Echte Liefde Wacht betekent in mijn leven'*
- 12.00u** Zang
- 12.30u** Middagmaal (soep is voorzien)
- 13.30u** Aanbedding en biechtgelegenheid
- 14.30u** *Lies Vos: 'Evangeliseren kan je leren'*
- 16.15u** *Mgr. Vanhoutte: 'Geroepen om teken te worden van Gods liefde'*
- 18.00u** H. Mis
- 19.30u** Spaghetti
- 20.30u** Gezellig napraten