

## Embryoselectie: ongebornen kinderen doden na verwekking

*Onlangs kwam een inzamelaar van 'KWF Kankerbestrijding' (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding) aan mijn deur. Ik gaf snel een paar muntjes die ik nog liggen had, want onderzoek naar nieuwe behandelingen voor kanker wil ik graag steunen. Overigens was ik ook al sinds jaar en dag maandelijks donateur. Maar ineens kreeg ik een onbehaaglijk gevoel. "Is dit wel helemaal in de haak?" vroeg ik mij af.*

Na snel hun site via mijn computer geraadpleegd te hebben, kwam ik tot een schokkende ontdekking. Mijn onheilspellend gevoel was niet voor niets. 'KWF Kankerbestrijding' financiert, naast vele lovenswaardige onderzoeksprojecten, ook onderzoek naar embryoselectie. Dat betekent dat reeds verwekte kinderen die mogelijk een genetische aanleg hebben voor bijvoorbeeld borstkanker, geselecteerd worden om daarna weggegooid te worden of gebruikt te worden voor onderzoek. Er wordt dus niet afgewacht of ze daadwerkelijk ooit ziek zouden worden. Neen, ze mogen al bij voorbaat niet bestaan!

Het is bijzonder wrang te bedenken dat men hier speelt met mensenlevens. Mensen die tot bestaan worden gebracht door kunstmatige bevruchting, dan worden 'opgekweekt', om vervolgens als afval weggegooid te worden. 'Eerste onderzoek in Nederland naar PGD (=Preïmplantatie Genetische Diagnose) voor erfelijke borstkanker', was het triomfantelijk hoofdnieuws op de site van 'Maastricht Universitair Medisch Centrum'. PGD is een bepaalde diagnose waarop dan embryoselectie volgt.

Tien jaar na de eerste PGD-procedure voor erfelijke

borstkanker concludeert men dat embryoselectie een 'veilige en accurate methode is om te voorkomen dat kinderen een erfelijke aanleg voor borstkanker hebben'. Wat er niet bij staat is dat dit gebeurt door vele ongebornen kinderen na verwekking te doden, nog lang voordat ze eventueel ziek zouden kunnen worden. De desinformatie in dit artikel op de site van het enige ziekenhuis waar embryoselectie in Nederland gebeurt is schrikbarend. In plaats van toe te geven dat er mensen gedood worden, zegt men enkel maar: "Door middel van embryoselectie kan een embryo worden geselecteerd waarbij de genetische aanleg voor erfelijke borstkanker afwezig is." Wat er met de overige embryo's gebeurt wordt niet vermeld, maar dat kunnen we wel raden. In plaats daarvan worden enkel maar positieve kwalificaties van PGD als 'veilig en accuraat' vermeld. "Inmiddels is erfelijke borstkanker één van de meest voorkomende redenen om voor PGD te kiezen", gaat het bericht enthousiast verder. Doordat dit onderzoek mede gefinancierd wordt door 'KWF Kankerbestrijding' wordt deze methode ten onrechte nog eens extra in een positief daglicht gesteld. "Daardoor zal mogelijke angst bij potentiële ouders wel verminderen", zo staat er. Wat men er niet bij zegt, is dat meerdere van hun kinderen de behandeling niet zullen overleven.

Ik ben een zeer teleurgestelde donateur. Waar ik dacht bij te dragen aan het oplossen van het belangrijke vraagstuk over hoe kanker kan worden behandeld of voorkomen, heb ik meebetaald aan het 'wegselecteren', dat wil zeggen: het doden van talloze kinderen die 'niet goed genoeg' werden bevonden. Uiteraard heb ik na deze ontdekking mijn maandelijks donatie onmiddellijk stopgezet. Ik roep iedereen op om dit ook



te doen, mocht je donateur zijn van ‘KWF Kankerbestrijding’. Er is ook een petitie bij ‘Citizengo’ lopende waarin ‘KWF Kankerbestrijding’ gevraagd wordt om te stoppen met het financieren van onderzoek naar methodes waarbij mensenlevens worden beëindigd. Het is mooi om bij te dragen aan de bestrijding van vreselijke ziektes zoals kanker, maar niet op deze manier!

Zowel christenen als niet-christenen die willen opkomen voor het recht op en de waardigheid van het ongeboren leven kunnen dergelijke organisaties, in goed geweten, niet ondersteunen. Laten we ‘KWF Kankerbestrijding’ oproepen om zich in het vervolg niet meer in te laten met embryoselectie! ‘Al met al kan de toepassing van PGD voor erfelijke borstkanker een succes worden genoemd’, besluit het artikel. Behalve dan voor de ongeboren kinderen die niet door de selectie kwamen en gedood werden.

1 embryo

2 foetus

3 zuigeling

4 peuter

5 kleuter

6 schoolkind

7 puber

8 volwassene

9 bejaarde

Fase 1 tot 9:  
wij zij allemaal...  
MENSEN!

*Nota van de redactie: Ook in België kan men in aanmerking komen voor een PGD (Preïmplantatie Genetische Diagnose) als er een verhoogd risico is dat het kind een ernstige genetische afwijking zou kunnen hebben. De beslissing hangt dan af van het ‘Centrum voor Menselijke Erfelijkheid’ (CME). PGD is enkel mogelijk na een IVF (In Vitro Fertilisatie) behandeling in een fertiliteitskliniek. Via IVF gaat men een aantal embryo’s ‘produceren’. Uit ieder embryo worden dan een of meer cellen weggenomen en onderzocht. Enkel de embryo’s die na het onderzoek ‘genetisch geschikt’ worden bevonden, komen in aanmerking voor plaatsing in de baarmoeder. De embryo’s (lees: ongeboren kinderen) die niet door de selectie komen worden dan –net zoals in Nederland– gedood.*

Bron: Citizengo.org (bewerkt)

## Kinderen hebben een vader en een moeder nodig

*Domenico Dolce en Stefano Gabbana zijn eigenaars van het beroemde Italiaanse modehuis ‘Dolce & Gabbana’. Aanvankelijk hadden ze een homoseksuele relatie maar ze kwamen tot inkeer en beslisten om na 19 jaar hun homoseksuele relatie stop te zetten. Daarna schreven ze in een van hun artikels: “Het gezin is geen voorbijgaande bevestiging, in het gezin is men echt met elkaar verbonden. Het enige gezin is het traditionele gezin!” Als antwoord daarop bedankten zes Amerikaanse volwassenen die grootgebracht werden door homoseksuele koppels hen, voor ‘het geven van een stem’ aan iets dat we al lang weten: elke mens heeft een vader en een moeder en wanneer men het kind zijn vader en/of moeder ontnemt, dan wordt het beroofd van zijn waardigheid, van zijn gelijkheid.*



namelijk: dat ieder kind recht heeft op een vader en een moeder. Deze waarheid wil de homolobby in de kiem smoren”. De zes Amerikaanse volwassenen die grootgebracht werden door homoseksuele koppels zeggen dat ze moed en inspiratie gevonden hebben in de woorden van Domenico en Stefano om zo het homohuwelijk aan te klagen bij het Hoogerechtshof van de Verenigde Staten en eindigen met volgende smeekbede: "Blijf alsjeblief de waarheid verkondigen dat een kind een vader en een moeder nodig heeft! Het is een mensenrecht! Onze kreet is een kreet van werkelijk lijden die niet wordt gehoord door de mensen of organisaties die zogezegd ‘gelijkheid’ promoten.

De Amerikaanse Heather Barwick schreef een boek met als titel: ‘Chère communauté gay’ (‘Beste homo-gemeenschap’), waarin ze vertelt over haar lijden. Deze jonge vrouw die opgroeide bij twee lesbische vrouwen streed lange tijd mee om het homohuwelijk

Die zes volwassenen zeggen verder: “Wij beseffen dat jullie enorm veel tegenwind gaan krijgen, vooral nu men wereldwijd negeert wat wij willen verkondigen,

te promoten. Maar nu schrijft ze het volgende. "Recht-uit gezegd: ik verdedig het homohuwelijk niet meer", en ze preciseert: "De kern van het probleem is de aard van de homoseksuele relatie". Waarom? "Omdat het een 'famieliestructuur' promoot en normaliseert die ons van iets kostbaars en fundamenteels berooft. Men blijft ons voorhouden, dat wat we van nature en diep in

## *Het enige gezin is het traditionele gezin!*

ons binnenste verlangen, dat we dat in feite niet nodig hebben. Er wordt ons gezegd dat 'alles goed komt'. Maar dat is niet waar, we lijden", legt ze uit. Pas na haar huwelijk realiseerde Heather zich hoe pijnlijk de afwezigheid van een vader was: "Toen ik zag hoe mijn kinderen hun vader liefhadden en zij geliefd werden door hun vader... Ik hou van de partner van mijn moeder", zegt Heather, "Maar een vrouw zal nooit de vader kunnen vervangen die ik nooit gekend heb. Het is bevreemdend en onrustwekkend om met deze diepe pijn te moeten leven: de pijn die erin bestaat naar een vader te zoeken, naar een man als voorbeeld, en dat in een maatschappij die vaak beweert dat mannen nutteloos zijn."

Heather zegt dat homoseksuelen wel de bedoeling kunnen hebben om goede ouders te zijn. Ze weet ook dat er heel wat andere oorzaken bestaan die kinderen in een gezin kunnen doen lijden, zoals: scheiding, verwaarlozing, ontrouw, verkrachting, doodslag, .... Maar de beste en mooiste familie is het gezin waarin kinderen opgroeien bij hun vader en hun moeder. Heather schrijft dit zodat andere kinderen niet dezelfde lijdensweg opgelegd wordt zoals bij haar het geval was. Ze smeekt de homogemeenschap, die ze 'graag ziet', en waar ze wel veel heeft bijgeleerd, om toch haar lijden te aanhoren. In een aangrijpende boodschap zegt ze:

*"Velen van ons zijn bang om jullie te vertellen over onze pijn en ons lijden. Want ongeacht de redenen die wij aanvoeren, jullie lijken nooit naar ons te luisteren. Jullie willen het niet horen. Als we zeggen dat we lijden omdat we grootgebracht werden door homoseksuele ouders, worden we genegeerd of worden we bestempeld als haatdragend. Maar het heeft helemaal niets met haat te maken." (...) Heather geeft een ontwapenend getuigenis voor de LHBT-activisten wanneer sommigen – soms zelfs hun eigen kinderen – hen herinneren aan hun pijn en hun lijden, en hen ook herinneren aan het bijkomend leed dat veroorzaakt wordt doordat zij alles blijven ontkennen."*

## Christelijke dokter ontslagen

*De christelijke dokter David Mackereth (Groot Britanië) werd ontslagen omdat hij weigerde aan de nieuwe gender-eisen te voldoen. Hij gelooft dat God een man als man heeft geschapen, en een vrouw als vrouw. Als een man aangeeft zich vrouw te voelen, weigert deze arts op de formulieren in te vullen dat hij een vrouw is. "Of iemand man of vrouw is, is biologisch en genetisch bepaald," zegt David.*

David werkte al 26 jaar in de medische wereld, waarvan vele jaren op de spoedafdeling. Sinds kort werd hij medisch beoordelaar voor het 'Ministerie van Werk en Pensioenen'. Bij die beoordeling moest hij op de formulieren ook het geslacht van de patiënten invullen. David was er zich van bewust dat zijn weigering om mee te lopen met de nieuwe genderideologie zou kunnen leiden tot het einde van zijn medische carrière. "Eerst was ik bang, omdat ik vrijwel zeker wist dat ik nooit meer een andere baan

bij de overheid zou kunnen krijgen. Maar nu ben ik opgelucht omdat ik ervoor kan uitkomen christen te zijn, dat ik in God geloof. De vrijheid van geloven, de vrijheid van meningsuiting staat op het spel."

### **Dreiging dictatoriale staat**

David zegt dat hij wel om transgenders geeft. "Dat is het punt niet, maar we moeten wel kunnen blijven zeggen wat ons geloof ons zegt, wat onze overtuiging is. Anders verandert onze samenleving in een dictatoriale staat, waarin ons wordt voorgeschreven wat we moeten denken, vinden, voelen en geloven."

David is getrouwd en heeft vier volwassen kinderen. Hij is op zijn hoede, omdat hij weet dat velen hem haten vanwege zijn christelijk geloof en opvattingen. Het is merkbaar dat er onder de medici al een sfeer van angst heerst vanwege de nieuwe genderprotocollen.

Zo spreken veel collega's bijvoorbeeld niet meer over 'zwangere vrouwen' maar over 'zwangere mensen', om negatieve reacties van transgenders te voorkomen.

### Wereldwijde krachten aan het werk

Dankzij een gelovig medestudent kwam David gedurende zijn universiteitsstudies tot het geloof. Hij verwijst naar Genesis 1:27: 'En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.' Hij is ervan overtuigd dat sinds in 2014 in Groot Brittannië het homohuwelijk werd gelegaliseerd, alle aandacht verlegd werd naar de gender-ideologie. Transgenderzaken moesten ingeburgerd worden als Britse waarden. Als men aan een zesjarige jongen vertelt dat hij – als hij dat wil – ook een meisje kan worden, dan raakt dat jongetje daardoor toch wel in de war! Er zijn wereldwijd krachten aan het werk die



de verschillen in geslacht tussen man en vrouw willen uitwissen.

En wat als iemand ervan overtuigd is in een verkeerd lichaam te wonen? David: "Ik zou eerst uitgebreid met die persoon willen praten. Want ik ben ervan overtuigd dat veel mensen door de berichtgeving van de media bewust in de war worden gebracht. In heel mijn carrière ben ik maar één persoon tegengekomen bij wie ik wist dat ze transgender was. Die heb ik ook behandeld, maar transgenderisme is heel zeldzaam."

De vrijheid van geloven, de vrijheid van meningsuiting staat op het spel. Veel collega's spreken niet meer over zwangere vrouwen, maar over zwangere mensen, om antireacties van transgenders te voorkomen.

Bron: The Daily Mail / Dirk van Genderen / 16 juli 2018

## Met onze voordrachten waren we te...

|             |           |             |             |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 19 oktober  | Opwijk    | 28 november | Tessenderlo |
| 23 oktober  | Lembek    | 30 november | Opwijk      |
| 26 oktober  | Lembek    | 12 december | Geel        |
| 6 november  | Zeebrugge | 17 december | Gent        |
| 13 november | Genk      | 18 december | Lo-Reninge  |
| 14 november | Heers     | 19 december | Lo-Reninge  |
| 15 november | Genk      | 20 december | Zulte       |
| 19 november | Eksel     | 21 december | Aarschot    |
| 21 november | Heers     |             |             |

Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een vrijwillige bijdrage over te maken

Jaarabonnement minstens 10 euro - voor Nederland 13 euro

Maandelijks wordt er een H. Mis opgedragen voor onze weldoeners

Tel.+ 32 (0)15/42.28.14 E-mail: [info@provita.be](mailto:info@provita.be) [www.provita.be](http://www.provita.be) [www.wondervanhetleven.be](http://www.wondervanhetleven.be)

KBC : BE13 4050 1279 5139 PCR : BE25 0001 4149 2482

Kantooruren: 9u - 16u30 Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding