

De katholieke wortels van Halloween

Sommige katholieken stellen zich de vraag of het wel geoorloofd is om deel te nemen aan het Halloweenfeest. Talloze mensen vinden het blijkbaar leuk om zich te vereenzelvigen met angstaanjagende duivels, bebloede zombies, haatzaaiende heksen of lijken die uit hun graf komen. De middelen om zich te verkleden als dergelijke gedrochten worden elk jaar uitgebreider en professioneler. Wat vele mensen echter niet weten, is dat lang geleden het Halloweenfeest een katholiek feest was!

Vrijwel alle aanvallen op Halloween zijn tot stand gekomen omdat het aanvankelijk een zeer katholiek feest was. 'Halloween' komt van 'All Hallows 'Eve', de wake van Allerheiligen, die door paus Gregorius III in de 8ste eeuw als feest werd ingesteld. Van deur tot deur gaan, lekkernijen verzamelen en groenten in lantaarns omvormen, het waren allemaal oude Keltische tradities die verband hielden met de oogst. De griezelige kant van Halloween was aanvankelijk echter nooit occult of zelfs heidens: het was allemaal katholiek.

Allerheiligen en Allerzielen herdenken de doden, respectievelijk in de hemel en in het vagevuur. Toen katholieken de feesten van Allerheiligen en Allerzielen vierden, hadden ze het niet over monsters, maar dachten ze aan de zielen van gestorven personen die naar de hemel, het vagevuur of de hel waren gegaan. Voor middeleeuwse katholieken waren schedels en skeletten het hele jaar door populaire motieven. Ze werden vergezeld van het motto 'memento mori', dat wil zeggen 'gedenk dat gij zult sterven'. Ze waren bedoeld om ons aan onze sterfelijkheid te herinneren en dus een goed leven te leiden.

Toen het Halloweenfeest in het 17de eeuwse puriteinse Engeland van Oliver Cromwell werd verboden,

was dat niet omwille van de heksen of de demonen, maar vanwege de puriteinse bezorgdheid dat katholieken met veel devotie baden voor het zieleheil van



'Gedenk dat gij zult sterven'

Halloween was een feest dat ons herinnerde aan onze sterfelijkheid en was tevens een aanzet tot een goed leven

de doden. Ook Kerstmis werd door deze puriteinen verboden. Deze anti-Halloween aanvallen gingen in de VS zelfs door tot in de late 19de eeuw. Daarna werd het een seculier feest met als hoofdzaken plezier maken, zich verkleden, enzovoort. De oorspronkelijke katholieke betekenis verdween volledig.

Misvattingen over Halloween

De bekende kritiek op Halloween vandaag, namelijk dat het een overblijfsel van het heidense feest Samhain, de nacht van de duivel of de verjaardag van Satan zou zijn, komt voort uit een campagne van de fundamentalistische protestantse en virulente anti-katholiek Jack Chick. Hij verspreidde bijna een miljard fundamentalistische traktaten vanaf 1960, evenals honderdduizenden specifiek anti-katholieke en anti-Halloween traktaten vanaf 1980. Zo introduceerde Jack Chick de bewering dat Halloween een feest voor heksen en satanisten zou zijn! Ook het idee dat 'slechte burens' het snoepgoed zouden kunnen vergiften, komt van hem. Hij geloofde dat het katholicisme een verborgen vorm van heidense aanbidding was.

Zonder zelfs maar te weten waar deze ideeën vandaan kwamen, zijn sommige katholieken gaan geloven dat ze waar zijn. Als gevolg hiervan hebben ze zich gedistantieerd van de traditionele Halloween-gebruiken. Wij keuren natuurlijk niet goed hoe Halloween momenteel wordt gevierd. Horrorfilms hebben de ware betekenis van Halloween vernietigd. Er zijn griezelige kostuums. Er zijn decoraties die bloederig en smaakloos zijn, zoniet ronduit demonisch.

De kleine minderheid van mensen die wel aan hekserij, satanisme en heidendom doet, heeft dat feest van

de katholieken gestolen en voor zichzelf opgeëist. De commercie heeft zo trouwens ook het feest van Sint-Valentijn op 14 februari, het carnavalsfeest aan het begin van de vasten en een groot deel van het hedendaagse kerstfeest vervreemd van hun katholieke wortels. Dan zwijgen we nog over wat er gebeurd is met de regenboog als symbool van het verbond tussen God en Zijn volk. Er is echter geen reden om dat zomaar te laten gebeuren.

Fijne Halloween

Katholieken kunnen dus ook Halloween vieren, maar dan wel rekening houdend met de oorspronkelijke tradities. We mogen niet bang zijn om op Halloween uit te komen voor onze katholieke overtuigingen. We kunnen onze kinderen bijvoorbeeld verkleden als een of andere heilige. En zo wordt het een heel katholiek Halloween. 'All Hallows 'Eve' (of Halloween), de wake van de belangrijke plechtigheid van Allerheiligen, was vroeger een dag van vasten en onthouding. Traditiegetrouw vasten wij op die dag ook door geen televisie, computer of gsm te gebruiken en we eten op die dag ook geen vlees. Er zijn talloze manieren om van Halloween opnieuw een speciale katholieke feestdag te maken! Ook in de twintigste-eeuwse incarnatie als een dag voor horror, kostuums en snoep, kunnen we er nog steeds een onschuldige feestdag met katholieke wortels van maken!

Het verband tussen seksualiteit en cultuur

De seksualiteit, een wonderlijk geschenk van God aan de mens, moet op een beschaafde manier ontwikkeld worden om succesvolle relaties en een succesvol leven mogelijk te maken. Het tegenovergestelde – het rusteloos najagen van alle verlangens – vernietigt de persoon en de cultuur. Een mens die van kindsbeen af is overgeseksualiseerd, leert dat het goed is om zijn verlangens zonder na te denken te bevredigen en dat het onnodig is om er grenzen aan te stellen. Hij gebruikt zijn eigen lichaam en dat van anderen om zijn seksueel verlangen te bevredigen in plaats van er persoonlijke liefde mee weer te geven. Wie niet leert om van dit verlangen een uiting van liefde te maken, wordt er door gedomineerd. Hij verliest zijn vrijheid en wordt een slaaf van zijn driften. Tevens is hij niet meer in staat om op de juiste manier lief te hebben en om zich te binden. Hij hoort niet langer de stem van zijn geweten en dus ... van God.

Het christelijk inzicht dat de mens naar het beeld van God en Zijn gelijkenis is geschapen, vormt de basis voor de onschendbare waardigheid van elke persoon. Maar deze erkenning van God als Schepster, de onschendbaarheid van de menselijke waardigheid en de geldigheid van onze morele waarden zijn heden in het gedrang gekomen. De gevolgen zijn dramatisch: veel jongvolwassenen willen geen kinderen meer (hoewel zij nochtans zelf het leven mochten ontvangen); gebroken gezinnen; kinderen, tieners en adolescenten worden verward en raken op de dool, het recht op leven van kinderen in

de baarmoeder, van gehandicapten en van ouderen is niet langer beschermd.

Elke cultuur bestraft de overtreding van seksuele normen met maatregelen zoals sociale uitsluiting tot en met de doodstraf. En dat heeft een reden. De Britse antropoloog Joseph Daniel Unwin onderzocht de relatie tussen seksualiteit en cultuur. Hiervoor bestudeerde hij zowel primitieve als hoogstaande culturen. Hij kwam tot de bevinding dat hoe groter de beperkingen die aan seksualiteit opgelegd worden, hoe hoger het culturele niveau is

en hoe minder beperkingen aan seksualiteit opgelegd worden, hoe lager het culturele niveau is. Er bestaat géén uitzondering op deze regel! Culturen duiken pas op in de geschiedenis wanneer zij de bevrediging van seksuele driften sterk begrenzen en ze verdwijnen weer wanneer zij seksualiteit tot het dierlijke niveau van ongebreidelde instinctbevrediging laten afzinken. De wereldgeschiedenis toont aan dat een cultureel hoogstaande samenleving die gedurende lange tijd bestond enkel en alleen mogelijk was als ze volledig monogaam was. Een hoogontwikkelde cultuur kan dus slechts bestaan als ze gepaard gaat met een hoge seksuele moraal! Als we kijken in welke richting onze maatschappij heden gaat, lijken deze wetmatigheden zich eens te meer te bevestigen.



Het is verbazingwekkend dat fundamentele gedragsnormen, die een paar decennia geleden nog algemeen aanvaard werden, tegenwoordig als ‘achterhaald’ worden gepropageerd. Wat vroeger gold als goed, wordt heden slecht genoemd en vice versa. Deze gedragsnormen betreffen de voortplanting van de mens, de universele instelling waarin dit plaatsvindt – het gezin – en het recht op leven. Een gezin ontstaat door het huwelijk van een man en een vrouw, die zich voor God ertoe verbinden om hun leven te delen en bereid zijn om kinderen te verwekken en op te voeden. Hiertoe heeft dit gezin nood aan seksuele trouw tussen de echtgenoten. Als dit overboord wordt geworpen, gaat het gezin ten onder. Daarom werd dit traditioneel verankerd via heersende waarden, gebruiken en wetten.

Sinds de jaren 1970 wordt dit waardensysteem ontmanteld en vervangen door een absolute en

van elke natuurlijke en morele beperking ontdane vrijheid, die de mens als een louter individu ziet. Hiertoe wordt niet alleen de identiteit van man en vrouw vernietigd, maar worden ook de sociale normen van de jeugd veranderd en worden homoseksuele partnerschappen juridisch gelijkgesteld aan het huwelijk. Verzet hiertegen wordt bestraft met sociale uitsluiting en wettelijke criminalisering. Nochtans draagt deze strategie in de verste verte niets bij aan de oplossing van de grote problemen van onze tijd, maar eerder integendeel!

Gezinnen zijn de basis van de maatschappij. Als deze ten onder gaan, gaat ook de maatschappij ten onder. Een overheidsbeleid dat uitgaat van het algemeen belang, zou daarom de versterking van het

gezin prioriteit moeten geven. In plaats daarvan streven onze overheden naar de deregulering van de seksuele normen ten voordele van maatschappelijke minderheden. Zo wordt het gezin van zijn fundamentele waarden beroofd. Heden wordt de meest innerlijke morele structuur van de mens, die hem tot vrijheid in staat stelt, aangevallen. De bijl hakt in op de wortels van onze natuur.

En vandaag de dag zitten we hoe langer hoe meer geplaagd met de genderideologie. Dit is een ontkenning dat de mens bestaat als man of vrouw,

evenals dat dit man/vrouw-onderscheid nodig is voor de menselijke voortplanting. Nooit eerder in de geschiedenis bestond er een ideologie die zo doorgedreven de identiteit van man en vrouw en de

**Een hoogontwikkelde cultuur
kan slechts bestaan
als ze gepaard gaat met
een hoge seksuele moraal!**

seksuele ethiek wou vernietigen. De genderideologie heeft het gemunt op de wortels van de menselijke natuur (de eigenheid van man en vrouw) en op de uitlevering van de mens aan zijn seksuele lusten.

Een ‘medische fout’

Een ziekenhuis is een plaats waar mensen terecht kunnen om hun lichamelijke gezondheid en lichamelijk welzijn te verbeteren. God heeft artsen de nodige bekwaamheden gegeven om zieke mensen te genezen of om zoveel mogelijk hun lijden te verlichten. Om die reden moeten wij respect hebben voor onze artsen. Maar als een ziekenhuis artsen in dienst heeft die ook professioneel opgeleid en getraind zijn om te doden, wordt dat ziekenhuis een plaats die best zoveel mogelijk vermeden wordt.

Dat ondervond een Zuid-Koreaans echtpaar dat in blijde verwachting was. Het incident vond plaats op 7 augustus 2019 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De aanstaande moeder moest naar het ziekenhuis om een spuitje te krijgen met vitamines. Maar op ongeveer hetzelfde moment was er ook een afspraak geregeld voor een abortus bij een andere vrouw. Omdat de arts en zijn verpleegster niet het nodige protocol gevolgd hadden om patiënten correct te identificeren, werden de beiden vrouwen verwisseld. Daardoor onderging de vrouw die in blijde verwachting was ongewild een abortus.*

Het is begrijpelijk dat deze vrouw, die slechts voor een spuitje kwam, aanvankelijk niet door had dat haar baby'tje vermoord werd, want een goed getrainde aborteur kan een abortus in minder dan een kwartier uitvoeren. Het besef kwam pas de dag later, toen de vrouw terug naar het ziekenhuis ging

omdat ze last had van een bloederige afscheiding. Pas dan werd haar uitgelegd dat haar baby'tje de dag voordien vermoord was. Het woord ‘moord’ werd uiteraard niet gebruikt, maar voor die vrouw zal het wel duidelijk genoeg geweest zijn. We kunnen ons inbeelden dat de blijde verwachting van dat echtpaar meteen veranderde in een helse nachtmerrie.

Wat zullen de gevolgen zijn van deze ‘medische fout’? Moeten die arts en die verpleegster vervolgd worden voor moord of moeten zij enkel maar op de vingers getikt worden omdat ze een ‘medische fout’ begaan hebben? In Zuid-Korea is abortus nog steeds illegaal en dus strafbaar. Vast staat dat gedane zaken geen keer nemen: we kunnen de tijd jammer genoeg niet terugdraaien.

(*Informatie afkomstig van: <https://www.ad.nl/buitenland/drama-in-seoul-abortus-bij-verkeerde-vrouw-ae188995/>)

Met uw steun kan



PRO VITA

dit realiseren ...

Deze maand vond de verloting plaats van vijf gratis exemplaren van het boek ‘Liefde doet leven’. De gelukkige winnaars zijn:

- * Dhr. & Mevr. **Debusschere - Devos** uit Beerst
- * Dhr. & Mevr. **Decruyenaere - De Jong** uit Kortrijk
- * Dr. **Deeren** uit Torhout
- * Familie **Vanhee - Vanheule** uit Slijpe
- * Familie **Vrolix - Steijvers** uit Pelt

U kan het boek nog steeds bij ons bestellen door 12,99 € over te schrijven op ons rekeningnummer BE13 4050 1279 5139 met de vermelding: ‘Bestelling boek Liefde doet Leven’. De portkosten zijn gratis.

Stephanie Gray, ‘Liefde doet leven: Abortus & de kunst van echte communicatie’.
208 blz. | 12,99 euro | CLC publicaties



Blijf geven voor het leven van de kleinsten

Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een vrijwillige gift over te maken.

Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.

Tel.+ 32 (0)15/42.28.14 E-mail: info@provita.be KBC: BE13 4050 1279 5139 Argenta: BE66 9795 8662 1043

www.provita.be www.wondervanhetleven.be www.echteliefdewacht.be

Kantooruren: 9u - 16u30 Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.