



Pro Vita
Liefde laat Leven

Gezin & Leven

MAANDELIJKS INFORMATIEBLAD - 51STE JAARGANG - NR. 551 - FEBRUARI 2023 - AFGIFTEKANTOOR: 2800 MECHELEN MAIL
ERKENNINGSNR.: P508391 ZETEL: PRO VITA - GEZIN & LEVEN VZW, A. GEUDENSSTRAAT 19, 2800 MECHELEN,
OND.NR.: BE0420950997, RPR: ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN - AFDELING MECHELEN
AFZ./VER. UITGEVER: D. MATERNE - A. GEUDENSSTRAAT 19, 2800 MECHELEN

40 DAGEN VOOR HET LEVEN

Doe mee met onze gebedsactie om
het onrecht van abortus te stoppen!

Van 22 februari tot 02 april 2023

Bezoek onze website www.40dagenvoorhetleven.be
en schrijf je in op onze online gebedskalender!
of bel naar: 015/42 28 14 of mail naar: info@provita.be



Een nieuw Pro Vita evenement

GEBEDSACTIE OM HET ONRECHT VAN ABORTUS TE STOPPEN

‘40 DAGEN VOOR HET LEVEN’

is een gecoördineerde 40-daagse campagne die tot doel heeft abortus te bestrijden door middel van gebed en vasten.

Pro Vita doet beroep op alle mensen van goede wil om een ketting van gebed te verwezenlijken gedurende 40 dagen, dat is: 960 uren.

Christus vertelde ons dat sommige demonen alleen door **GEBED en VASTEN** kunnen worden verdreven.

Gebed en vasten gaan hand in hand. Gebed houdt ons geworteld

in het feit dat het ons verlangen is om Gods wil uit te voeren.

Vasten is een offer dat ons helpt onze eigen beperkingen te overstijgen met Gods hulp.

Elke dag gedurende de ‘40 DAGEN VOOR HET LEVEN’ wordt aan deelnemers, parochies, families en gebedsgroepen gevraagd om samen te bidden en te vasten met een specifiek doel:

ABORTUS UIT DE WERELD HELPEN

Zo kan het hele Lichaam van Christus zich focussen op dit gemeenschappelijk doel.

VASTEN:

Gelovige mensen worden ook uitgenodigd om gedurende 40 dagen te vasten voor het leven.

Wij geloven dat wanneer Gods volk vast met een gebroken, berouwvolle en verslagen geest,

onze hemelse Vader vanuit de hemel ons zal horen en ons leven,

onze kerken, onze gemeenschappen, ons land en onze wereld zal genezen.

Het zichtbare middelpunt van ‘40 DAGEN VOOR HET LEVEN’ is een gerichte,

40-daagse, non-stop, 24-uurs gebedswake voor

of in de buurt van een abortuscentrum in uw gemeenschap.

Maar ook als er geen abortus faciliteit bij jou in de buurt is,

kan je nog steeds meedoen aan de gebedsactie ‘40 DAGEN VOOR HET LEVEN’

op een andere plaats zoals een kerk, een gebedsgroep, of gewoonweg thuis.

Het is een vredige en leerzame aanwezigheid.

Degenen die gehoor geven om aan deze 24-uur-per-dag gebedsactie deel te nemen, sturen een krachtige boodschap naar de gemeenschap over de tragische realiteit van abortus.

Het is terzelfder tijd een oproep tot bekering voor degenen die in een abortuscentrum werken en voor degenen die zo’n faciliteit op een of andere manier helpen of steunen.

Gedurende de ‘40 DAGEN VOOR HET LEVEN’ roepen wij ook op om de pro-life boodschap zoveel mogelijk te verspreiden via tijdschriften, via flyers (bij ons verkrijgbaar), enzovoort.

Zo worden de mensen hoe langer hoe meer betrokken bij de gebedsactie

‘40 DAGEN VOOR HET LEVEN’

die als doel heeft abortus de wereld uit te helpen.

Ook scholen, parochies, gebedsgroepen, enzovoort worden opgeroepen

om actief mee te helpen aan deze sensibiliseringscampagne.

De kracht van het bidden

Isabel Vaughan-Spruce werd in Birmingham (VK) door de politie gearresteerd en op vier punten aangeklaagd omdat ze ‘misschien’ in stilte aan het bidden was in de buurt van een abortuscentrum dat zich binnen een zogenaamd ‘PSPO – gebied’ (‘Public space protection orders – area’) bevond. Een PSPO (Bevel tot bescherming van de openbare ruimtes) stelt beperkingen aan het gebruik van een gebied. Deze beperkingen gelden voor iedereen en zorgen ervoor dat ‘de gezagsgetrouwe meerderheid kan genieten van openbare ruimtes, veilig voor asociaal gedrag’.

De door de autoriteiten van Birmingham ingevoerde censuurmaatregel stelt personen strafbaar die “*betrokken zijn bij enige daad van goedkeuring of afkeuring of poging tot goedkeuring of afkeuring in verband met abortus, met inbegrip van ‘mondelinge of schriftelijke middelen, gebed of advies’ ...*”. In de privacy van je eigen geest bidden wordt in het VK dus mogelijk als een misdaad beschouwd en mogelijk ook gestraft.

Wat we hieruit kunnen leren enerzijds, is dat onze vrijheid van meningsuiting meer en meer op dictatoriale wijze wordt beknot en dat we zelfs niet meer ‘anders’ mogen denken dan wat ons voorgezegd wordt. Anderzijds getuigt dergelijke intimidatie van de enorme kracht van het gebed waarvoor mensen met slechte bedoelingen terecht bang zijn. God is onze Vader. Hij nodigt ons uit om persoonlijk tot Hem te bidden. Van alle grote, geweldige en inspirerende beloften die ik heb gelezen, vind ik dat deze woorden van Jezus het meeste geruststellen (Matteüs 7,7):

***“Vraagt en men zal u geven;
zoekt en ge zult vinden;
klopt en men zal u opendoen.”***

Vergeet nooit wie je bent. Je bent een kind van God. Hij is je eeuwige Vader. Hij heeft je lief. Je kan Hem in gebed aanspreken. En Hij vraagt je om dat te doen. Dat is geweldig! Hij is de Allerhoogste, de Schepper en



de Heerser van het heelal. En toch luistert Hij naar uw gebed! We kunnen door onze gebeden dichter tot de Heer komen. Ze kunnen een uiting van dankbaarheid worden.

Ik kan nooit volledig begrijpen dat de grote God van het heelal, de Almachtige, zijn kinderen uitnodigt om persoonlijk met Hem te spreken. Dat is wel een kostbare kans die we niet mogen laten liggen. Onze gebeden, nederig en oprecht uitgesproken, worden gehoord en verhoord. Wonderbaarlijk, maar waar. Het is waardevol en geweldig dat we de Heer kunnen vragen om wijsheid die groter is dan de onze, om kracht om te doen wat we moeten doen, om troost en verlichting, en dat we Hem kunnen danken. Laat ons bidden dat ieder van ons ernaar zal streven om dichter bij de Heer te leven, en vaker en met meer geloof in gebed tot Hem te komen.

Bidden is zo geweldig omdat het iets persoonlijks is, iets waar niemand anders zich mee bemoeit. Het is



een persoonlijk gesprek tussen jou en jouw hemelse Vader in de naam van de Heer Jezus Christus. Vraag de Heer om hulp. Vraag de Heer om u te zegenen. Vraag de Heer om u te helpen bij het verwezenlijken van uw rechtschappen doelen. Vraag de Heer om alle belangrijke dingen die zoveel voor u betekenen. Hij staat klaar om u te helpen.

**Gedurende deze veertigdagentijd
roepen wij speciaal op om te bidden
voor het beëindigen van de wereldwijd
grootste genocide aller tijden: abortus.**



het wonder van het leven

Relationele en seksuele opvoeding op maat van uw kinderen!

Wij nodigen u van harte uit op
onze volgende voordracht!

Pro Vita organiseert op zaterdag 11 maart een voordracht: **'Het Wonder van het Leven'**.
Relationele en seksuele opvoeding, gebaseerd op de katholieke leer en moraal.

Deze voordracht
is bestemd voor
kinderen vanaf 11 jaar.
Ook de ouders zijn uit-
genodigd, alsook alle
sympathisanten die kennis
willen maken met dit
succesvolle programma dat
we voor de basisscholen
ontwikkeld hebben.

Voor Wie? — Voor kinderen van 11 tot 14 jaar oud.
Ook ouders zijn welkom!

Waar? — Pro Vita - Gezin & Leven vzw.
Albert Geudensstraat 19, 2800 Mechelen

Wanneer? — **ZATERDAG 11 MAART 2022**
14:00 - 17:00

Inkom
Gratis!

Hoe inschrijven? Via mail: info@wondervanhetleven.be OF telefonisch: 015/42 28 14

Evenementen kalender voorjaar 2023

22 februari tot 2 april

40 DAGEN VOOR
HET LEVEN

11 maart

Voordracht:
het wonder van
het leven 

18 maart

Echte
Liefde
Wacht

21 mei

DAG
voor het Leven

-Dadizele



Blijf geven voor het leven van de kleinsten

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. **Van harte dank!**

Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)
 **BE13 4050 1279 5139** | KBC | BIC KREDBEBB

Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.
Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Kantooruren: 9u - 16u30

 + 32 (0)15/42.28.14

 info@provita.be

www.provita.be

www.echteliefdewacht.be

www.unplanned.be

www.40dagenvoorhetleven.be

www.wondervanhetleven.be

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.